



# NICOLAÏKERK

ONDER EEN OPEN HEMEL

Oog in oog  
over vergeving en ontmoeting

jaarprogramma 2020-2021





## Oog in oog

Het is goed en leerzaam om af en toe weer eens stil te staan bij wat het christelijk geloof ook al weer is. Dat draait – hoe vaak bekritiseerd of betwijfeld op dit punt, ook door ons zelf misschien wel – om ‘menswording’, incarnatie, vleeswording. We vieren dat God mens geworden is, onder ons zijn tent heeft willen opslaan. God-in-een-mens niet als een zelfverzekerde held, maar juist als nederig mens die pijn leed en stierf. Door mensen tot zondebok gemaakt, helaas!

God werd mens om werkelijk present te zijn. Onder ons, mensen. Daar zijn in de Evangeliën talloze verhalen over verteld. Zoals het bekende bericht van Jezus’ ontmoeting met de melaatse. Uitgestoten, afgesneden van gewoon menselijk contact, diep verlangend naar heelheid, spreekt hij Jezus aan. En Jezus doorbreekt de wet op het afstand houden, om Gods mensenliefde aan de gekwelde ziel te openbaren. Roekeloos van Jezus? Misschien wel.

Maar misschien kunnen wij op een niet roekeloze manier, hier inspiratie in vinden. Een wijze van present-zijn waarbij je niet het leven van de ander en je zelf nutteloos in de waagschaal stelt. We leven in de dagen van corona. Zolang de pandemie duurt, komen er ook al voorbeelden naar buiten van mensen die present zijn en tegelijk verantwoordelijk zijn.

Ik denk met ontroering terug aan het bericht over een opmerkelijk initiatief in het noorden van Spanje. Verzorgers in verzorgingshuis San Jerónimo in het stadje Estella sloten zich vrijwillig op met 62 oudere bewoners. Iedereen blijft binnen, dag en nacht. Er is geen wisseling van diensten meer en zo hopen ze dat het virus buiten blijft.

De leider van het team schreef: ‘We hebben hier allemaal gehuild, maar er is ook een andere realiteit: dat wij het hier kunnen redden.’ Ze blijken hoopvol. Iedere dag meten ze twee keer bij elkaar de temperatuur en tot nu toe testte geen van de bewoners of personeelsleden positief op het virus. En dus gaat ook de bingo gewoon door. ‘Iedereen steekt de handen uit de mouwen. Voor het welzijn van iedereen moeten we ons nu allemaal opofferen’. Een van de bewoners vertelt over de veiligheid die zij ervaart: ‘Het maakt me zo gerust dat ze hier bij ons zijn’.

Een hoopvol verhaal van ‘incarnatie’, van menswording, mens-zijn onder en met de mensen. Corona betekent niet dat wij stil hoeven vallen. Integendeel! Het blijkt zinvol mogelijk om er voor elkaar te zijn, op creatieve en verantwoorde wijzen....

In het midden van dat er voor elkaar en de samenleving (en de aarde) zijn, staat de ontmoeting. Oog in oog met de ander worden we geraakt door het levensverhaal van de ander, zijn angst, zijn verdriet, maar zeker ook zijn hoop en vertrouwen. De ander wil er zijn



voor ons, 'incarneert' zich voor ons. Ook beseffen we soms oog-in-oog met de ander dat er dingen zijn misgegaan en dat we vergeving nodig hebben.

Oog in oog is en blijft het jaarthema van onze Nicolaïkerk in deze dagen van corona. Afgelopen seizoen zijn er veel activiteiten geannuleerd, we hopen dat we dit seizoen samen wel mogen meemaken en meebeleven! Gezien de onzekerheid geldt voor alle activiteiten dat deze onder voorbehoud zijn van aanpassingen in de geldende maatregelen.

Heel het team van V&T wenst u een vrolijk en goed seizoen toe met alle activiteiten die onder het 1,5 meter regime worden aangeboden...

Werkgroep Vorming & Toerusting



## ***Vanaf dinsdag 8 september / Kring***

### **Bijbelwerkplaats**

Voorzichtig, alles op 1,5 meter afstand, komt ook het kringwerk weer op gang. Zo ook de Bijbelwerkplaats. We zijn al een paar seizoenen bezig, maar u kunt vrij gemakkelijk aanhaken.

Wat is de samenhang van al die verhalen in Genesis? Wat houdt de Thora (de boeken van Mozes) bij elkaar? Waarom kwamen daarna nog 'Profeten' en 'Geschriften'? Waarin verschilt de christelijke lezing van het 'Oude Testament' van de Joodse lezing van de 'Hebreeuwse Bijbel'?

Waag het bijbelavontuur en doe mee! Bij opgave wordt het materiaal voor je vermenigvuldigd. Je kunt ook gewoon eens komen kijken of het wat voor je is!

Wanneer: dinsdag van 13.45-15.15 uur

Frequentie: (gemiddeld) eens per 2 weken

Data: 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december, 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 maart, 13 april, 4 en 18 mei 2020.

Plaats: Tuinzaal Nicolaïkerk (ingang Nicolaasdwarsstraat)

Opgave: bij Riny Daverschot (tel. 2 51 71 77) of ds. Dirk Neven (tel. 2 54 66 56).

## ***Doorlopend / Kring***

### **20'ers/30'ers**

In deze coronatijd gaat het allemaal wat anders dan normaal. We zijn, na in het begin een paar keer via Zoom een kring gehouden te hebben, afgelopen zomer weer fysiek bij elkaar geweest.

Hoe het de komende tijd verder gaat, is afhankelijk van de ontwikkelingen en waar iedereen zich prettig bij voelt. We komen op donderdagavond bij elkaar, online of fysiek, in wisselende frequentie.

Wanneer: donderdagavond

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Annelies Schouten, 0612979290, annelies-schouten@gmail.com.



## ***Vanaf dinsdag 6 oktober / Leeskring***

### **Raak de wonden aan – Tomáš Halík leeskring**

Dit seizoen gaat ook de leeskring rondom het boek van Tomáš Halík Raak de wonden aan weer van start. We zijn halverwege het seizoen gestopt, om de bekende reden, maar u kunt makkelijk instappen want de verschillende hoofdstukken zijn goed los van elkaar te lezen.

Om een indruk te krijgen van de sfeer waarin we ons met deze kring bevinden, een citaat van de meester zelf: *Als het geloof leeft, zal het steeds weer gewond raken, blootstaan aan crises en soms zelfs worden 'gedood'. Er zijn momenten waarop ons geloof afsterft – om weer te worden opgewekt. Alleen het gewonde geloof kan genezen. Ik vrees dat een geloof dat niet door de nacht van het kruis is heengegaan en niet in het hart is getroffen, daartoe niet in staat is.*

Wanneer: dinsdag van 20.00-21.45 uur.

Plaats: Tuinzaal Nicolaïkerk (ingang Nicolaasdwarsstraat)

Data: 6 oktober, 3 november, 1 december 2020 en 12 januari 2021

Opgave: ds. Dirk Neven (tel. 2 54 66 56) of via [dirk@predikantneven.nl](mailto:dirk@predikantneven.nl)

## ***Dinsdag 10 november / Thema avond***

### **Hard of helend? God en geweld in de bijbel**

Geweld is van alle tijden en plaatsen. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Soms lijkt dit geweld gesanctioneerd te worden door heilige teksten, inclusief bijbelse teksten in. In de bijbel is inderdaad veelvuldig sprake van geweld, soms zelfs van extreem geweld. En meermalen lijkt God de opdrachtgever van geweld te zijn. Kunnen we nog uit de voeten met dit soort teksten, en hoe dan? Is de relatie tussen God en geweld alleen maar destructief of valt er ook nog iets anders over te zeggen, iets helends? En verschuift er in de bijbel ook iets in de loop van de tijd als het gaat over geweld?

Deze en nog andere vragen komen aan bod op onze avond over “geweld” in de wereld van de bijbel.

Verwacht een avond met een aantal stellingen, waarin vooral het gesprek met elkaar wordt gezocht...

Plaats: Tuinzaal Nicolaïkerk (ingang Nicolaasdwarsstraat)

Aanvang: 20.00 uur

Inleider: ds. Hans Koops



## ***Dinsdag 24 november / Thema avond***

### **Geloven in tijden van corona**

We leven in verwarrende, zo niet angstige tijden. We hebben het afgelopen jaar ervaren dat ons leven gevaar kan lopen door een griezelige, onzichtbare tegenstander. Mensen moeten afstand houden, in de hoop dat ze niet op afstand van elkaar komen te staan als de pandemie lang aanhoudt. Tot nu toe was er veel omzien naar elkaar. Maar blijft dat? Blijven we solidair, en betrokken op elkaar? Slaan we de weg in naar een nieuwe manier van samen-zijn? Of worden we op eerder op ons zelf teruggeworpen en gaat er iets onherroepelijk verloren? Het is in verwarrende en angstige tijden de mens eigen om te zoeken naar duiding. Wat is er gaande, waardoor komt het? Hoe staan we daarin als mensen die zich willen laten leiden door bijbelse spiritualiteit?

Verwacht een avond met een aantal stellingen, waarin vooral het gesprek met elkaar wordt gezocht...

Plaats: Tuinzaal Nicolaïkerk (ingang Nicolaasdwarsstraat)

Aanvang: 20.00 uur

## ***Donderdag 18 februari / Lezing Rob van Essen***

### **Vergeving moet (als het kan)**

Geen christelijk geloof zonder vergeving. Er staat/hangt niet voor niets een kruis in de meeste kerken. Kun je het ook omkeren: zonder vergeving geen geloof?

In de lezing gebruikt Rob van Essen, emeritus predikant / publicist en onze spreker van de avond, een paar citaten om het thema te verdiepen zoals 'Vergeven is delen in de pijn van God', 'goedkope genade is parels voor de zwijnen' en 'vergeven dat is Gods beroep'. Hij zegt het in zijn lezing Huub Oosterhuis na: 'Een mens te zijn op aarde.... is levenslang geboortepijn'.

En vergeving smaakt naar méér.

Locatie: Nicolaïkerk

Aanvang: 20.00 uur



## ***Vanaf voorjaar 2021 / Kring***

### **Bijbelleerhuis Marcus**

Door alle maatregelen rondom de coronapandemie is het bijbelleerhuis dit voorjaar vroegtijdig tot een einde gekomen.

We hopen evenwel dat we dit seizoen de draad weer op kunnen pakken. Gedacht wordt dan aan de maand januari 2021. Houd de berichtgeving in de gaten!

Opgave & informatie: ds. Hans Koops

## ***Vanaf woensdag 24 februari / Kring veertigdagentijd***

### **Een wurm in de juttepeer**

Ooit schreef Annie M.G. Schmidt een gedicht over `een wurm in een juttepeer`. Eigenlijk gaat het in het gedicht over menselijke verhoudingen tegenover de misère van het leven. Begin van deze eeuw schreef dr.Ph.L. Krijger onder deze titel een dissertatie over de tragiek van de schepping.

Het is opvallend dat in de geloofsbezinning weinig aandacht is voor het tragische. Hoe is dat te verklaren? Het zou wel eens kunnen zijn dat naar het gevoel van velen het tragische niet spoort met de inhoud van de Bijbelse boodschap. Het is alsof het theologische geweten aarzelt de tragiek een plaats te geven in de geloofsleer.

Gedurende drie avonden gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag of deze terughoudendheid tegenover het tragische juist is. Vragen die aan de orde komen: Vanwaar het kwaad? Hoe kunnen we het kwaad dat ons overkomt een plaats geven? Tragiek, wat is dat eigenlijk? Tenslotte praten we met elkaar over de uitdaging om het tragische te beteugelen. Immers, wordt ook van de Eeuwige niet gezegd dat hij bij het begin van de schepping `het woest en ledig` een halt heeft toegeroepen?

Data: woensdag 24 februari, 3 maart en 10 maart

Tijd: 19.45-21.30 uur (na de oecumenische vesper)

Plaats: Johannes Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, tel.2880212

Voor meer informatie: ds. Hans Koops (tel. 2745036)





## ***Donderdag 4 maart / Lezing Renée Van Riessen***

### **Van zichzelf bevrijd**

Menselijk leven is leven in relaties. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte zich vooral op de bevrijdende kracht van relaties. Hij ontdekte dat ze behulpzaam kunnen zijn om onszelf los te laten en om compassie te oefenen. In haar laatste boek onderzoekt Renée van Riessen Levinas' denken over nabijheid en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse denkers (Heidegger, Ricoeur, Derrida) en legt verbanden met het werk van schrijvers en beeldend kunstenaars. Met haar Levinas-interpretaties beweegt Van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. De bevrijding van jezelf blijkt hier telkens verbonden te zijn met het raadsel van de nabijheid van de ander.

Renée van Riessen is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden.

Locatie: Nicolaikerk  
Aanvang: 20.00 uur

## ***Dinsdag 9 en 23 maart / Avond rond kerkmuziek***

### **Oog en oor voor muziek**

In de Nicolaikerk klinkt zondag op zondag de prachtigste kerkmuziek. We zijn erg blij met de bijzondere kerkmusici en cantorijen die aan onze gemeente verbonden zijn. Tijdens cantatediensten en de bijzondere feestdagen van het kerkelijk jaar worden vaak bijzondere muziekstukken uitgevoerd.

Dit voorjaar verzorgen onze cantores Karel Demoet en Ko Zwanenburg beiden een avond waarin dieper wordt ingegaan op de inhoud en de achtergrond van een uit te voeren muziekstuk. Bijzonder interessante avonden dus voor iedereen die van muziek houdt!

Locatie: Nicolaikerk  
Aanvang: 20.00 uur



## ***Vrijdag 16 t/m zondag 18 april / Musical Jozef***

Het verhaal van Jozef kennen we allemaal. Hij werd onderkoning van Egypte en daardoor kon hij zijn familie helpen toen er een hongersnood kwam. Maar eerst kwam hij oog in oog met zijn broers die hem eerder hadden verkocht. Kan hij hen vergeven?

De musical Jozef keert terug! De mensen die al wat langer rondlopen in onze gemeente zullen ongetwijfeld weten dat deze musical geschreven is door Karel Deurloo in 2008 en dat Ko Zwanenburg de muziek heeft gecomponeerd. Sigrid Braam zal weer (net als bij de musical Mozes in 2017) de regie op zich nemen. Alle kinderen uit groep 4 of hoger kunnen meedoen. De repetities zijn begin volgend jaar gepland. Het kampweekend is van vrijdag 12 maart t/m zondag 14 maart.

Wil je meedoen? Geef je dan op bij Annet Visser (musicaljozef2020@gmail.com) Uiteraard kunnen we allemaal het eindresultaat bewonderen bij de 3 uitvoeringen in onze eigen Nicolaikerkerk. Iedereen van harte welkom!

Uitvoeringen:

Try out: vrijdag 16 april 19.30 uur

Première: zaterdag 17 april 19.30 uur

Matinée: zondag 18 april 15.00 uur

Locatie: Nicolaikerkerk

## ***Eind april / Fotoworkshop***

### **De ander zien**

De selfie is niet meer weg te denken uit het woordenboek en de huidige tijd. Een plaatje van jezelf met alles wat je bijzonder vindt of gewoon alleen met jezelf. Kortom het tijdsbeeld in optima forma, het graag nogal om onszelf. De ander zien, dat lijken we behoorlijk verleerd. Vandaar dat we deze avond creatief aan de slag gaan met het oog in oog staan met een ander. Wat zien we als we naar de ander kijken en hoe breng je dat unieke van de ander nu in beeld. Onder leiding van een fotograaf maken we er een bijzondere avond van. Wie weet volgt de expositie in de kerk later!

Datum: wordt nog bekend gemaakt

Locatie: Nicolaikerkerk

Aanvang: 20.00 uur

Opgave & informatie: Christien Uringa





# Oog in oog

*jaarprogramma 2020-2021*

Vanaf dinsdag 8 september | Bijbelwerkplaats

Doorlopend | 20'ers/30'ers kring

Vanaf dinsdag 6 oktober | Leeskring (Raak de wonden aan)

Dinsdag 10 november | Thema avond

Dinsdag 24 november | Thema avond

Vanaf voorjaar 2021 | Bijbelleerhuis Marcus

Donderdag 18 februari | Lezing Rob van Essen

Vanaf woensdag 24 februari | Kring veertigdagentijd

Donderdag 4 maart | Lezing Renée Van Riessen

Dinsdag 9 maart | Muziekavond met Karel Demoet

Dinsdag 23 maart | Muziekavond met Ko Zwanenburg

16 t/m 18 april | Musical Jozef

Eind april | Fotoworkshop